

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜN
50. YILINA ARMAĞAN

50. YIL SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Hazırlayan
Bülent GÜL

Ankara/ 2012

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

© Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2012.

Türk Kültürünnü Araştırma Enstitüsü yayınlarının tamamının veya bir kısmının yaymcının yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltıması yasaktır. Yayınların fikri sorumluluğu ve imlâ tercihi yazarlarına aittir. Türk Kültürünnü Araştırma Enstitüsü yayınlarında yer alan başka kaynaklardan alınmış tablo, resim ve benzeri şeylerin yasal kullanım sorumluluğu yazarlarına aittir.

Gül, Bülent (Ed.)

*Türk Kültürünnü Araştırma Enstitüsü'nün 50. Yılına Armağan - 50. Yıl
Sempozyumu Bildirileri / Bülent Gül*
VII+216 s. 24 cm.
ISBN 978-975-456-108-1
1. Türk Kültürünnü Araştırma Enstitüsü 2. Tarih 3. Biyografi
DR432 T87 2012'

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK KÜLTÜRÜ BİLDİRİLER DİZİSİ 01

Genel Yayın Editörü

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM

Kapak ve Sayfa Tasarımı

SEMETEYHAN

İletişim Adresi

T ü r k K ü l t ü r ü n ü A r a s t ì r m a E n s t i t ü s ü
Bahçelievler, 7. Cad. 17. Sok. Nu. 38, 06490 Ankara / TÜRKİYE

Tel: (00 90 312) 2133100 Belgegeçer: (00 90 312) 2134135

Genel ağ: <http://www.turkkulturu.org.tr>

e-posta: tkaedernegi@hotmail.com

Türk Kültürünnü Araştırma Enstitüsü'nün 50. Yılına Armağan, Öncü Basımevi'nde 500 adet basılmıştır. (Kazımkarabekir Cad. 85/2 İskitler/ANKARA Tel: 3843120)

Ankara/2012

Sunus

Değerli Okuyucular,

Türk Kültürünnü Araştırma Enstitüsü, 1961 yılında kurulmuştur. Devletimizin, milletimizin dünya üzerinde kendini daha iyi öğrenmek ve anlatmak ihtiyacına cevap vermek üzere, Türk bilim adamlarına yapılan çağrı üzerine vücut bulan bir kuruluştur. Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına hizmet veren dernek statüsünde bilimsel çalışmalarını yürüttür. Üyeleri, sadece Türk bilim hayatına, geniş anlamda Türkoloji sahasında hizmet verenlerden oluşur.

TKAE, bugün 50.yılını tamamlamış bir kuruluştur. Bugün, kuruluşun tüm yükü, ne yazık ki, sadece üyelerin omuzlarına kalmıştır. Kavun/karpuz ve benzeri 'festivallere' verilen maddî desteklere, Enstitü hayranlıkla bakar duruma gelmiştir. Ellinci yılı mütevazi şekilde üyelerimiz arasında kutlarken, kimi üyelerin bu tarz serzenişleri yürek yakıcı olmuştur. Bir kurumu kurdurmak önemli değildir. Önemli olan, onu yaşatır ve işlevini kurulduğu süreçteki gibi yerine getirecek tarzda yaşatmaktadır. Bu bakımdan itiraf etmeliyiz ki, Batı dünyasında toplumları ileri götürün kurumlar ve yönetim yapıları, Doğu'da kişiler ve tercihler süreci var oldukça aramızdaki gelişmişlik makasının kapanmasına olanak yoktur. TKAE, bu makasın kapanması için elli yıldır, kendisine verilen imkân ve kabiliyet sınırları çerçevesinde hizmet vermiş ve önemli boşlukları doldurmayı başarmış bir bilimsel kuruluştur. Bugün yaşanan ilgisizlik ve aldimazlık üyelerimizi yıldırmaz ise, başlanıldığı zamanki azim ve kararlılık içinde Türk milletine, devletine ve vatanına varoluğu sürece hizmetini sürdürmeye çalışacaktır.

TKAE, bilimsel faaliyetler, kitap ve dergi yayınları, düzenlediği sempozyumlar ile, Türk milletinin tarihinin, medeniyetinin ve dilinin dünya üzerindeki yerini, tekâmul seyrini ve bugünkü vaziyetini, zaaf ve meziyetleri ile birlikte 50 yıldır aydınlatmayı sürdürmektedir.

Elli yıl içinde, Enstitü bünyesinde Türk kültürü araştırmalarına üstün hizmetler vermiş ve bugün Hakkın rahmetine kavuşmuş bulunan değerli üyelerimizi mütevazi bir sempozyum ile anarak kutlama/agıt yakma görevimizi de elinizdeki bu bildiriler kitabı ile okuyucularımıza takdim etmiş oluyoruz.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Enstitümüzün ellinci yılında yaşayan ve bize gurur veren Halil İnalcık, Oktay Aslanapa, Zeynep Korkmaz gibi ulu çınarlarımıza Tanrı'dan sağlık ve esenlik dolu uzun ömürler diliyoruz. Bu ulu çınarlar, bize, yalnızlığımızı unutturmaktadır.

TKAE'nin 50. yılı kutlama sempozyumuna katılan ve bize çalışmalarımızda güç veren değerli bilim adamı üyelerimize şahsim ve Enstitü adına ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca, bu çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm üye arkadaşımıza da teşekkürü bir borç biliriz.

TKAE'nin 50. yıl sempozyum bildirileri, üyemiz Bülent Gül tarafından kitaplaştırılmıştır. Bu değerli hizmetinden dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Türk milleti varoldukça, devletine ve vatana sahip çikanları yașadıkça, şüphesiz TKAE'ye de sahip çikanlar bulunacak ve bu Türk bilim kuruluşu da, daha nice 50. yıllar yaşayacaktır umudundayız. Sizlerin desteği, bizlerin bilimsel çalışma gücü ve TKAE'nin hayat kaynağıdır. Hoşça kalınız.

Enstitü Başkanı
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM

Dursun YILDIRIM
Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü 50. Yaşında / 1-9

Tuncer GÜLENSOY
Ahmet Temir'in Hayatı ve Eserleri / 11-35

Zeki KAYMAZ
Osman Nedim Tuna / 37-49

İsa ÖZKAN
Siyasi Mücadeleden İlmî Çalışmalara, Bir Bilginin Hayat Hikâyesi:
Abdulkadir İnan / 51-99

Ahmet Bican ERCİLASUN
Reşid Rahmeti Arat'a Dair / 101-111

Abdulkadir DONUK
İbrahim Kafesoğlu'nun Hayatı ve Eserleri / 113-137

Tuncer BAYKARA
Emel Esin / 139-157

Dursun YILDIRIM
Şükrü Murad Elçin <1912-2008> Hayatı ve Eserleri Hakkında / 159-167

Bahaeddin YEDİYILDIZ
Prof. Dr. Ercüment Kur'an / 169-175

Mustafa ÖZKAN
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın Hayatı ve Eserlerine Toplu Bir Bakış / 177-
194

Osman Fikri SERTKAYA
Prof. Dr. Muharrem Ergin / 195-201

Yunus KOÇ
Prof. Dr. Mekkî Şerif Baştav
Hayatı, Türk Tarihçiliğine Katkıları ve Eserleri / 203-210

SIYASİ MÜCADELEDEN İLMİ ÇALIŞMALARA, BİR BİLGİNİN HAYAT HİKÂYESİ: ABDÜLKADİR İNAN

İsa ÖZKAN
Gazi Üniversitesi

Abdülkadir İnan, yeni Türk devletinin ilmî öncülerindendir. O, XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği dönemindeki firtinalı gençlik yıllarından sonra Türkiye'ye gelmiş; araştırmalarıyla Türk kültürünün tarihî, edebî ve dinî köklerini ortaya koymaya çalışmıştır. İnan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılında bilim, eğitim, dil ve tarih konusundaki politikaların oluşturulması ve Türk dünyasıyla kültürel temelde köprüler kurulmasında önemli hizmetleri olan ilim adamlarımızdanır. Türkiye, Balkanlar, Türkistan ve İdil-Ural sahasında yüzlerce yıldan bu yana varlığını sürdürden Türk kültürü hakkında Rus ve Avrupalı bilim adamları tarafından yapılan araştırmaları yakından takip etmiş; çalışmalarıyla Türkiye Türkolojisinin gelişmesine önemli katkılarında bulunmuştur. Abdülkadir İnan (Bkz 1. fotoğraf), Türkiye Cumhuriyetin ilk yıllarda ve Atatürk'ün sağlığında yaptığı çalışmalarıyla itibar görmüş, daha sonra hak etmediği hâlde maddi ve manevi sıkıntılar yaşamıştır.

Abdülkadir İnan, 29 Kasım 1889'da bugünkü Başkurdistan'ın hudutları dışında kalan Yekatincburg (Sverdlovsk)'a bağlı Şigay köyünde doğmuştur¹. Babası, Süleyman Efendi'nin oğlu İmam Musaffa (Mustafa)'dır. Soyu, dedesinin babası Abdülcelil ile büyük atası Bıkł ul oğlu Kazböri² vasıtasiyla

¹ Abdülkadir İnan hakkında vefatından sonra pek çok yazı kaleme alınmıştır. Sözü geçen yazılarından bir kısmı kaynaklar kısmında gösterilmiştir[İ.Ö.].

² Başkurt Türkleri, şecereye çok önem vermektedirler. İnan, 1917 Komünist İhtilâlinden önce "halk arasında yedi göbek arasını sayamayalar için imanı yok" denildiğini ifade etmektedir. Abdülkadir İnan'ın yedinci nesilden atası Ulukatayların önderlerinden olan Bikkul, katıldığı Pugaçev ve Yulay oğlu Salavat isyanlarını hatırlasına o günlerde doğan ogluna Gazi Böri(Başkurt Türkçesinde Kaz böri) adını vermiştir.

Başkurt Türklerinin Ulukatay Boyuna dayanır.³ Annesi Balakatay Boyundan Molla Şirniyaz'ın kızı Zekiye Hanım'dır.

Asıl ve dindar bir ailedede yetişen Abdülkadir Bey'in asıl adı Fethükkadir'dir. Çocukluk yılları annesi, ailesi ve köy (avil) çevresinden ibaret olan sözlü kültür ortamında geçmiştir. İnan'ın ilk kalem denemeleri olan "Başkurt Caylavında (Yaylasında)", Kuracı Temirbay", "İl Üçün", "Ület (Bkz 1. Belge)" adlı hikâyelerinin⁴ ilham kaynağı, annesinden dinlediği eski Başkurt hayatına ait sahneler ile Başkurt masalları (ekiyet, ertegiler)dır. Nahiye müdürü olan babası Mustafa, kayınpederi Molla Şirniyaz'ın ölümünden sonra talep üzerine istifa ederek Balakatayların oturduğu Bulat köyünde imamlığa başlar ve aile de bu köye taşınır. Ancak babası, Abdülkadir İnan'ı amcası Muhibbilah Hazret'in⁵ kızıyla evlenen Âlim Efendi'nin Şigay'da açtığı Usul-i Cedit mektebine kaydettirir.

³ Abdülkadir İnan'ın kendisinin kaleme aldığı "Hatralarım" adlı daktilo edilmiş metinde Ulukatayların, Başkurt Türklerinin büyük boylarından Kataylardan inme bir kol olduğunu ifade etmektedir. Ulukataylar, Ural Dağlarında bulundukları zaman 1774 yılında meşhur Pugaçev isyanına iştirak etmişler, tenkilden sonra Uralların doğu tarafına Batı Sibiryaya kaçmışlar; daha sonra oradan bugünkü bulundukları sahaya yerleşmişlerdir. Ulukataylar, Pugaçev ve Yulayoğlu Salavat isyanına katıldığı için Çarlık idaresince "propusçennik (haklarını kaybeden)" ilan edilerek, toprak üzerindeki mülkiyet hakları elliinden alınıp köy ve kasabalarda mecburi iskâna tabi tutulmuşlardır. Buna rağmen yazıları yaylak kültürünü devam ettiren Ulukatayların en son 1889 yılında yaylaya çıktıkları kaydedilmektedir(Sözü geçen bilgileri rahmetli Profesör Abdülkadir İnan'ın Orman Yüksek Mühendisi olan oğlu Mustafa Yaşar İnan Bey'in elinde bulunan "Hatralarım" adlı metinden alınmıştır[İ.O.]).

⁴ İdil-Ural Türklerinde Zakir ve Şakir Remiyev Orenburg'ta önce 21 Şubat 1906 tarihinde *Vakit Gazetesi*, daha sonra "Edebi, Fenni ve Siyasi Mecmuu" olarak 1908 yılının Ocak ayında Rızaeddin Fahreddin'in de muharrirliğini yaptığı onbeş içinde bir, 32 sayfa olarak *Şura Dergisini* çıkarmaya başlar(Bkz. Рызаевтдин Фәхретдин, Казан 1999, s. 50; Мәрданов Раиф, Бер Туган Рәмиевләр Шура Журналы Ылам Рәмиевләр, Руханиет Нәш., Казан 2002, s.157.). Abdülkadir İnan da ilk yazlarını 1917 yılına kadar 240 sayı yayın hayatını sürdürmen *Şura Dergisinde* neşretmiştir(Bu yazılar için bkz."Başkurt Caylavında (Şura, Orenburg 1914)", "İl Üçün (Şura, Orenburg 1914)", "Temirbay Kuracı (Şura, Orenburg 1915, Nu: 17)", "Ület (Şura, Orenburg 1916, Nu: 3)".

⁵ Okuma-yazmayı henüz Şigay köyünde iken öğrenen Abdülkadir İnan'ın kitaplara olan düşkünlüğü dolayısıyla dost ve akrabaları "amcası Muhibbullah Hazret gibi âlim olacak" diye konuştuklarını ifade etmektedirler. İnan'ın amcası Muhibbullah Hazret ise büyük âlim Şahabettin Mercanî'nın "Hazuratü'l-hak" adlı eserine arkadaşı Rahmetullah Molla ile reddiye yazmış ancak daha sonra Mercanî'nın hakkını teslim etmiş ve onun hürmetkârlarından biri olmuştur.

İlköğrenimini Âlim Efendi'nin Şigay'da açtığı Usul-i Cedid mektebinde yapar. Bir süre Çelyabinsk'te eski usulde eğitim veren Ahund Hakim Hazret Medresesine devam ederek tecvit ve Arapça dersleri alır.⁶

Ancak yeni usul yerine eski usulde eğitim yapan bu okuldan arkadaşlarıyla birlikte olaylı bir şekilde ayrılır. Çelyabinsk yakınlarındaki bir kasabada bulunan Rus-Başkurt Mektebi öğretmeninden Rusça ve matematik dersleri alır. Bu durumu Ahund Hakim Hazret'in mektupla haber vermesinden sonra babası kendisini almaya gelir ve ailesinin yanına döner. Yaz mevsimini tarlada çalışarak geçirir. Boş vakitlerinde Rusçasını geliştirmekle uğraşır; Türkçe gazeteleri ve Çelyabinsk'te çıkan *Uralskaya Jizni* gazetesini okur. Babasının Rus okullarına gitmesine razi olmaması üzerine 1907 yılında Troitsk'teki yeni usuldeki *Resuliye Medresesi*ne başlar. Şeyh Zeynullah Resul'ün açtığı ve İstanbul'daki okulların programın uygulanmaya çalışan *Resuliye Medresesi*nin eğitim sisteminde yapılan islahatları yeterli görmez. Troysk'ta çıkan *Step* adlı gazetedede medreselerde ciddi bir reform yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Rusça açık bir mektup yayımlar. Takibata uğrayacağı endişesine kapılır ve okul müdürü Şeyh Zeynullah'ın oğlu Abdurrahman Resul'ün tavsiyesiyle Mehmet Ali adlı bir zengin bir Kazak'ın oğluna Rusça ve diğer dersler vermek üzere Akmola vilayetinin Kökçetav kazasına bağlı Argın kabilesinin avılına gelir. Burada gözlemediği Kazak Türklerinin türlü halk inanç ve uygulamalarını ileriki yıllarda her biri mukayeseli araştırmaya dayanan makalelerinde kullanacaktır. Yine üniversite arzusuyla Kesli işletmesindeki Miropolski adlı bir papazdan aldığı derslerle Rusçasını ilerletir. Ailesinin ısrarıyla tekrar Troysk'a döner; sekiz yıllık orta ve iki yıllık yüksek kısmını bitirir. 1914'te

Mercanî'nın vefati sebebiyle şair Ak Molla yazardığı mersiyede bu hususa telkin edilmiştir.

"Ona şerik damolla Muhibullah
Rabbanî ulemani muhip Molla
Evvelce kırın bakıp yürüp idi
Sonradan kaytip boldı muhik molla"

⁶ Abdülkadir İnan, iç karışıkların yoğun yaşadığı Çarlık Rusya'sının son döneminde çok farklı okullarda öğrenimini sürdürmek durumunda kalmıştır. Onun bütün amacı olgunluk imtihanını vererek öğretim dili Rusça olan devlet üniversitelerinden birinde öğrenci olmaktadır. Bu sebeple o, usul-i cedit mektepleri taraftardır ve eski usulde eğitim verenlerden ziyade yeni metodu takip eden okullarda okumak ister. Bu sebeple Ahund Hakim Hazret Medresesindeki eğitim sistemini beğenmeyen İnan, hemen karşısında kurulmuş bulunan usul-i cedit mektebinin öğrencileri ve öğretmenleriyle temasla geçer. Kendisine Arapça gramer ve tecvit ezberlettiren Zahidullah Halfe'nin değil, "yeni usuldeki kitapları ve edebi eserleri okumaya devam et" diye teşvik eden Zakir Mahdum'un tavsiyelerine uyar.

Yüksek Muallim Mektebi'nden mezun olduktan sonra 1915'te Bütün Rusya Müslümanları'nın Mahkeme-i Şer'iyye Kurulu önünde dinî ilimlerden imtihan vererek müderris unvanını ve şehadetnamesini almıştır.

Öğrencilik yıllarda bir ara Kazak Bağlan obasında öğretmen olarak çalışmış; Asker Ailelerine Yardım Kurumunda memuriyet görevlerini yürütmüştür. İlk kalem denemeleri de bu yillardadır. "Ruslara toprak satışının felaket getireceğini belirtti" "Başkurtlarda Toprak Meselesi" ile "Başkurt Uleması" adlı yazıları *Vakit* (1908); şiirleri ve Başkurtların hayatıyla ilgili küçük hikâyeleri ise *Şûra* dergisinde yayımlanmıştır.⁷ 1915 yılından sonra Sibirya hududundaki Kamişlav şehrinde askerlik görevine başlamış, terhisini müteakip 1917 yılının Eylül ayında İtişbay kazasında öğretmeliğe devam etmiştir.

Abdülkadir İnan, 1917 yılındaki Bolşevik ihtilâlinden sonra öğretmenlik görevinin yanı sıra Başkurt Türkleri için siyâsi faaliyet ve mücadelelerde bulunmuştur. İtişbay Sovyet Başkanlığı, Ural Eyaleti Müslümanları Sovyeti Üyeliği, Zeki Velidi başkanlığında kurulan Başkurdistan Çelyabinsk Halk Komitesi Temsilciliği, Başkurt Gazetesi Başyazarlığı gibi vazifeler almıştır. Zeki Velidi ile Moskova ve Petersbug'ta Başkurt delegeleri olarak ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Komünist hükümetin artan baskuları sebebiyle bazı arkadaşlarıyla ile birlikte 1920 yılında önce Kazakistan'a, bir süre sonra da Taşken'e geçer. Abdülkadir Cılıkbay adıyla Kazak ve Kırgız okullarında öğretmenlik yapar. Kızıl orduya karşı kurulan Türkistan Millî Komitesi'nde çalışır (Bkz 2. Fotoğraf).

Millî davayı anlatmak için 1923'te İran ve Afganistan'da yaklaşık bir yıl kadar kaldıktan sonra 1 Kasım 1923'te Hindistan'a, 1924 yılında buradan da Avrupa'ya, Marsilya, Paris ve Berlin'e (Bkz 3. ve 4. fotoğraflar) gider.⁸ 20

⁷ Abdülkadir İnan'ın 1908 yılında başladığı yazı hayatı, ölümünde birkaç gün öncesine kadar sürmüştür. İnan'ın on sekiz yaşında iken 1908 yılında *Vakit* Gazetesinde yer alan iki yazısından sonra 1910 yılında Kazak Türkleri hakkındaki "Kırgız Dalasında (*Vakit*, Orenburg 1910)"; "Kırgız Sahralarından(*Tarîfî'l Müslîmin*, İstanbul 1910, Nu: 12)" adlı yazılarını neşreder. "Başkurt Caylavında (*Şura*, Orenburg 1914)"; "Başkurt Musikisi (*Muallim*, 1914, Nu:8)", "Caylavı Özlerken(*Şura*, 1914, Nu. 24, /şîir/)", "İl Üçün (*Şura*, 1914)", "Temirbay Kurayçı (*Şura*, 1915, Nu:17)" onun Başkurtlar hakkındaki diğer yazılarıdır.

⁸ Dr. Rıza Nur, Abdülkadir [İnan] ve Zeki Velidi [Togan]'a 15 Mart 1924 tarihinde Paris'te yaptıkları görüşmede "siyasi işleri bırakarak Türkiye'ye gelip ilimle meşgul olmalarını" teklif etmiştir. Daha sonra Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin Berlin Büyükelçişi Kemaleddin Sami Paşa vasıtasyyla Zeki Velidi için gönderdiği davet mektubu ile 12 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul'a gelmek üzere Abdülkadir

Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'a gelir. 3 Haziran 1926'da Türk vatandaşlığına kabul edilirler.

Türk kültür coğrafyasının yakın ve uzak yurtlarında, XX. yüzyılında başlarında çıkan sıkıntılardan sebebiyle Türk ve akraba topluluklara mensup aydınlar umitlerini, varlık ve geleceklerini Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte görerek göçlerle ülkemize gelmişler ve yeni vatanlarının gelişmesi için çeşitli sahalarda hizmette bulunmuşlardır.

Abdülkadir İnan'ın "çalışmalarının ikinci devri, İstanbul'da çikan" "Yeni Kafkasya" dergisinde 1924 yılında yayımladığı "Volga Boyunda İslâm: Türk Harsıyla Mücadele" adlı yazısıyla başlar. Merhum, bu yazılarda, ayrı düşüğü vatanının o zamanki içtimaî, kültürel durumunu tanıtmak maksadını güder. "Rusya Türklerinde Millî Hars Meselesi", "Hariç Türklerde Hars Meselesi" onun Türkiye'de yayımladığı ilk makaleleridir.

Abdülkadir İnan'ın ilmî çalışmalarındaki ciddiyetini⁹ bilen Prof. Fuad Köprülü (Bkz 5. ve 6. fotoğraflar) onu önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine sonra Türkiyat Enstitüsü'ne Türkoloji asistanı olarak alır.¹⁰ 1927 yılında Zeki Velidi Togan ile birlikte Yeni Türkistan dergisini çıkarırlar (Bkz 7. Fotoğraf). Aynı yıl, Türk Halk Bilgisi Derneği'nin çalışmalarına katılır. Derneği'nin yayın organı olan *Halk Bilgisi Haberleri Dergisi*nde makaleleri neşredilir. 1929 yılında Doğu Anadolu'ya "Birinci İlmi Seyahate" çıkar ve sonuçlarını 1930 yılında kitap olarak yayımlar.¹¹ 1. Şubat 1933 tarihinde

İnan'la yola yola çıkarlar(Zeki Velidi Togan *Hatıralar*, Ankara 1999, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 510).

⁹ Abdülkadir İnan'ın Fuad Köprülü tarafından İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'ne asistan olarak atanmadan önce Türkiyat Mecmuasında iki yazısı yayımlanmıştır (Başkurdistanlı Abdülkadir [F.Süleyman], "Kitab-ı Dede Korkut Hakkında", *Türkiyat Mecmuası* İstanbul 1925, Cilt:1 s. 213-219 ile [Abdülkadir], "Notlar ve Vesikalar: Türk Kabile İsimlerine Dair", *Türkiyat Mecmuası*, İstanbul 1925, C: 1, s. 258-265).

¹⁰ Abdülkadir İnan'ın, Emekli Sandığınca çıkarılan sicil ve hizmet cüzdanında 1 Teşrînevvel (Ekim) 1926 tarihinde 15:TL aylıkla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Asistanlığına vekâleten tayin edildiği, 1. Haziran 1928 yılında 20 TL aylıkla İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Asistanlığına geçtiği, 24 Eylül 1931 tarihinde barem kanunu ile maaşı 25 liraya bâliğ olarak Edebiyat Fakültesi Asistanlığına döndüğü belirtilmektedir (Bkz 2. belge).

¹¹ Ziyaeddin Fahri [Findikoğlu] ile Mehmet Halit [Bayr] 1924 yılında Anadolu Mecmuasını çıkarır. İhsan Mahvi ile Ziyaeddin Fahri [Findikoğlu] 1 Kasım 1927 sonradan adını *Türk Halk Bilgisi Derneği* şeklinde değiştirdikleri *Anadolu Türk Halk Bilgisi Derneği*ni kurar. Sözü geçen dernek, "folklor derleyicilerini yetiştirmek ve yönlendirmek" amacıyla 1928 yılında "Halk Bilgisi Toplayıcılarına Rehber" adlı kılavuzu ile Ziyaeddin Fahri'nin müdürlüğünde 192 sayfadan oluşan *Halk Bilgisi Mecmuası*'nı neşreder. *Türk Halk Bilgisi Derneği*, "İlim Encümeni Azası"

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki asistanlık görevinden istifa ederek, Ankara'ya Atatürk'ün muhitine girişi (Bkz 8. fotoğraf) ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Bkz 3. belge) onu hayatında yeni bir dönemi teşkil eder.¹² 18 Ocak 1935 yılında "Doğu Türk Lehçelerini tetkik edip okutmak için" Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine profesör tayin edilir (Bkz 9 ve 10 fotoğraflar). Abdülkadir İnan, Ulu önder Atatürk'ün çevresinde Türkiye dışındaki Türklerden biri olarak Türk kültürünün bütünlüğünü ilmi yoldan araştırmak ve anlatmak görevini başarıyla yerine getirmiştir.

Abdülkadir İnan, Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ndeki Atatürk'ün himayesinde Naim Hazım, Hamit Zübeyr (Koşay), Ahmet Cevat (Emre), Celal Sahir (Erozan), Ragıp Ruşen Eşref (Ünaydin), Besim Atalay, Hasan Ali (Yücel), İbrahim Necmi (Dilmen) gibi devrin onde gelen kişileriyle birlikte çalışmıştır. Dolayısıyla dildeki sadeleşme çalışmalarıyla "Güneş Dil Teorisi" gibi dil inkılâbı çerçevesinde yapılan pek çok işte görev almış, yabancı dil bilginlerinin görüşlerinin Türkçe tercümelerini bizzat Atatürk'e arz etmiştir. Sovyetler Birliği İlimler Akademisi üyesi Nikola Marr'ın "Dillerin ve Kavimlerin Dağılışı ve Türk Dillerinin Anavatanı Meselesi" adlı eseri ile Dil Kurultaylarındaki bildirilerini çevirerek Türk bilginlerinin istifadesine yine o sunmuştur. Marr'ın Güneş Dil Teorisine temas ederek Türk diliyle Hint-Avrupa dilleri ve yine Türk diliyle Maya dili arasındaki benzeyiş gibi hususlarda "Bütün dillerin tarihi inkişafının Türkçeye ilgili olduğu" şeklindeki o yıllarda Türk aydınlarının başlangıçta hoşlarına giden ve tasvip ettikleri görüşü ilk kez Abdülkadir İnan Türk ilim âlemine duyurmuştur. Bilindiği gibi "Güneş Dil Teorisi" adıyla bilinen bu tezi, 1935 yılında Phil.

olarak Abdülkadir [İnan] Bey'i 15 Ağustos-27 Eylül 1929 tarihleri arasında Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan'ı, kapsayan ilk ilmî derlemeye Devlet Konservatuarının "Musiki Folkloru" grubuyla birlikte gönderir. Abdülkadir İnan'ın, gezideki derlemelerini "Birinci İlmi Seyahate Ait Rapor" adıyla 1930 yılında yayımlar. İkinci ilmi geziyi ise Abdülkadir [İnan] Bey, Ali Rıza [Yalçın] ve Şakir Sabri'yle birlikte 1931 yılının Temmuz-Ağustos ayında Gaziantep'e giderek gerçekleştirmiştir. Halk Bilgisi Mecmuası daha sonra aynı dernek tarafından "Halk Bilgisi Haberleri" adıyla ilk dergiden yaklaşıklık bir yıl sonra 1 Kasım 1929 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Halk Bilgisi Haberleri Dergisinin 1.sayısında Abdülkadir adıyla "Hap" 2. sayısında "Köroğlu'na ait Kitabiyat" başlıklı yazıları yayımlanan İnan'ın, aynı dergide "Abdülkadir" adıyla on iki, "Abdülkadir İnan" adıyla altı yazısı yer almıştır.

¹² Abdülkadir İnan, İstanbul'dan Ankara'ya Türk Dilini Tetkik Cemiyetine gelişinden bir ay iki gün sonra bütün Merkez Kurulu üyeleriyle birlikte 08.03.1933 tarihinde Çarşamba akşamı Atatürk'ün huzuruna Çankaya Köşkü'ne çağrılmıştır. İnan, Atatürk ile Türk dili, tarihi ve kültürü konularında yapılan toplantılar katılarak 1934 yılında bir; 1935 yılında otuz beş; 1936 yılında kırk üç; 1937 yılında on olmak üzere toplam doksan defa görüşme imkânı elde etmiştir.

Dr. Hermann Kyergic, "Türkçenin temel bir dil olduğu dünya dillerindeki pek çok sözün Türkçeden türediği" şeklindeki 41 sayfalık bir inceleme haline getirerek Atatürk'e göndermiş ve o yıllarda bu konu Türk dilcilerini oldukça meşgul etmiştir. İnan'ın Atatürk'ün huzurundaki bu toplantılarında pek çok hatırlası nakledilmektedir.

"Atatürk, bir akşam, Birinci Dünya Savaşında Dördüncü Ordu Komutanı bulunan rahmetli Cemal Paşa'nın yurda çok pahaliya mal olan yanlış tutumları üzerinde dururken, gecenin geç saatlerine kadar süren bu sofra toplantıları esnasında istemeyerek uyuqlayan Abdülkadir İnan'a;

-Abdülkadir sen ne dersin? diye sorar.

Abdülkadir İnan derhal gözlerini açarak;

-Ben onun büyülüğünü bir sözünden anlamışım, der.

Konuya hiç uymayan bu karşılık üzerine Atatürk alaylı, biraz da öfkeli bir sesle:

-Ya öyle mi? Anlat bakalım, ne imiş o söz? diye sorar.

İnan hiç telaş etmeden anlatmaya başlar:

-Çarlık yıkılmış, biz de Türkistan'da bir Cumhuriyet kurmaya çalışıyoruz, bir yandan da komünistlerle de uğraşıyorduk. Cemal Paşa oraya kadar gelmiş, bilir bilmez işlerimize karışmaya koyulmuştu. Bir gün sabrımız taştı. Kendisine şöyle dedik; "Anadolu'daki kardeşlerimiz ölüm kalm savaşında. Türkiye kurtulmazsa Türkistan'ın bağımsızlığı neye yarar? Siz buralara gelmek için orasını nasıl bırakabildiniz?"

Cemal Paşa bu kinayici çıkışımıza kızmadı, gülümseyerek güvenle "Orada Mustafa Kemal Paşa var" dedi. İşte o söz...

Abdülkadir İnan, açıklamasını böyle umulmadık bir şekilde bağlamasına Atatürk memnun olur ve onun uykumasını mazur görür.¹³

Abdülkadir İnan, 20-25 Eylül 1937 yılında İstanbul'da düzenlenen İkinci Türk Tarih Kongresi'nde Atatürk'ün huzurunda "Orta Asya'daki Türk Kültürü İzleri" adlı bir bildiri sunmuştur. Sözü geçen bildirisinde İnan, 1924 keşfedilen ancak 1929 yılında Rus Devlet Etnografya Müzesi tarafından hafriyatı yapılan Altay'daki Yan Ulagay Irmağı sahilindeki Pazırık Kurgan'ından elde edilen buluntular konusunda Rus araştıracı Rodenko'nun tezlerini eleştirek kendi düşüncelerini dile getirmiştir. Abdülkadir İnan, "Rodenko'nun bu mezar Türk ve Moğol ırkına ait değil, Arşanı ırktan olan İslkitlerindir" şeklindeki ifadesi ile arkeolog Graiznov'un kurganın hangi millete ait olduğu hususundaki sessizliğine itiraz eder. İnan, kıyafetleri ve eşyalarıyla defnedilmiş kahramanla birlikte buzların arasında

¹³ Ağakay, Mehmet Ali, *Atatürk'ten 20 Añ*, Ankara 1972, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 29-31.

dommuş olarak kalan atların kuyrukları, yele ve topuk saçaklarının kesilmiş, kulakların enenmiş ve hepsinin aygır olmasından hareketle Türk mezarı olduğunu kültürümüzün tarihi yadigarlarından örneklerle ispata çalışır. Atatürk'ün takdirini kazanır.¹⁴ Ancak Atatürk'ün kendisine gösterdiği samimi ilgiden rahatsız olan ilmî ve idarî bürokrasi onun ölümünden sonra Abdülkadir İnan'a iş hayatında türlü sıkıntılar çıkarmış âdetâ ondan intikam almıştır. 1944 yılının Nisan ayında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesince "Kanuni muamelede bir kısım eksiklikler olduğu" sözlü olarak ifade edilmiş ve Abdülkadir İnan'ın maaşı kesilmiştir. Fakat o, aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü'nün yazılı davetine icabet ederek hazırlar imtihanlarını yapmış, notlarını teslim etmiş ve Dekanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmiştir. Dokuz yıl, dört ay Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde profesör unvanıyla dersler veren, doçentlik ve doktora jürilerine giren, profesörler kurulunda görev alan İnan'ın kaçarak geldiği Sovyetler Birliği'nde kalan diplomalarını ibraz edemediği gereklîcesiyle, bir anda unvanı elinden alınmış işinden uzaklaştırılmıştır (Bkz 6. belge). Bunda 1944 yılının Nisan ve Mayıs aylarında yoğunlaşan Türkçülük olaylarına karşı yürütülen kampanyanın da etkisi olduğu anlaşılmaktadır.¹⁵ 1944 yılının eylül ayında onun D cetveline nakil ve "öğretici" kadrosuya önceki görevlerini sürdürmesine karar verilmiştir. 1946 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçeleri derslerini verecek kimse bulunamayınca o, yeniden çağrılmıştır. 1947 yılında ise kendisine "mütercim" kadrosunun ek ders ücreti ödenmeye başlanmıştır. Saadet Çağatay, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Atatürk'ün ölümyle himayesiz kalan Abdülkadir İnan'ın o günlerini söyle anlatmaktadır:

"Ben, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine intisap ettiğimde, o daha hocalık ediyordu. Bana onun odasında yer ayırmışlardı. O, Dil Kurumunda çalıştığından, dersten derse gelir, ancak ders aralarında konuşurduk. Devamlı Fakültede çalışmadiği bahanesiyle, onun masasını çekip almışlardı, fakat "geldiğinde kullanır" diye koltuğunu vermemiştim, kendim ona oturmuyordum "Abdülkadir Bey varken,

¹⁴ İnan, Abdülkadir, "Altay'da Pazırık Hafriatında Çıkarılan Atların Vaziyetini Türklerin Defin Merasimi Bakımından İzah /Orta Asya'daki Türk Kültürü İzleri" *İkinci Türk Tarih Kongresi 20-25 Eylül 1937, Zabıtlar*, İstanbul 1937 s. 142-143.

¹⁵ Prof. Dr. Hikmet Tanyu, 1944 yılındaki "Irkçılık-Turancılık" suçlamasıyla İstanbul Örfi İdare Mahkemesinde Abdülkadir İnan'a dava açılmadığını; ancak onun milliyetçi dergilerde yayımlanan yazıları ve Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın arkadaşı olması sebebiyle devrin Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ile Yüksek Tahsil Umum Müdürü Necmettin Halil Onan tarafından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki profesörlük kadrosunun iptal edildiğini belirtmektedir(Tanyu, Hikmet, "Prof. Abdülkadir İnan'ın Son Günleri ve Bazı Hatırlar" *Töre Dergisi*, Aralık 1976, Sayı: 67, s. 28-31).

onun koltuğuna sahip çökmem adaba uymaz" düşüncesiyle o koltuğa oturmağa çekinir, adı bir sandalyede otururdum. Bu hal bir hayli sürdü, nihayet günün birinde, koltuğun boş durduğunu, benim de sandalyede oturdugumu görünce; "Niye bu koltuğa, oturmuyorsunuz, alın, alın" diye ısrar etti, ben de: "Yok, o sizin, siz geldiğinizde oturursunuz" dememe rağmen, razi olmadı, koltuğu benim masamın başına getirdi, merhum eşya düşkünu ve gururlu değildi." şeklinde ifade etmektedir.¹⁶

Abdülkadir İnan, karşı karşıya kaldığı bu durum dolayısıyla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığına ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne "Profesör unvanıyla yaptığım ödevlerin, doçent, doktora ve talebe imtihanlarının (Bkz 4. ve 5. belgeler) kanuni olarak kabul edildiğinin dikkate alınarak hakkı müktesebin" şeklindeki ifadeleriyle profesör unvanının iadesi için çeşitli tarihlerde dilekçe ile müracaatta bulunmuştur (Bkz 6. belge). Dilekçesine Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'nın ve çeşitli devlet kurumlarının "Prof. Abdülkadir İnan" hitabıyla kendisine gönderdiği resmi yaziların örneklerini de koymuştur (Bkz 7 ve 8. belgeler). Ancak İnan, bu çabalarına rağmen bir sonuç elde edememiştir. Evrakundan ve naklettiği hatırlarından pek çok kimse o dönemde Abdülkadir İnan'a samimi değil, ikiyüzlü davranışını anlaşılmaktadır. Bunun bir örneğini 2.07.1948 tarihinde Yüksek Tahsil Umum Müdürü ve Eski Türk Edebiyatı Profesörü Necmettin Halil Onan'ın, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığına gönderdiği onun hakkındaki kanaatini belirten yazının üstünde İnan "Murailiğin bu derecesini Türk ırkından olan, damarlarında Türk kanı taşıyan hiçbir kimse yapamaz" (Bkz 9. belge) şeklinde not düşerek kaydetmiştir.¹⁷ Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün kendisine verdiği sicil cüzdanında (Bkz 10. 11, 12. ve 13. belgeler) onun Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki profesör olarak geçirdiği dokuz yıl, dört aylık süre yok sayılmış (Bkz 14. belge), 14.09.1948 tarihinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Okutmanlığına; 08.05.1950 tarihinde ise Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevliliğine atandığı kaydedilmiştir (Bkz 14. belge). Bir ara Rus Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevliliğine (30.04.1951) başlamışsa da 08.05.1953 tarihinde yeniden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevliliğine döndüğü belirtilmektedir. Abdülkadir İnan, 27.11.1954 tarihinde 65 yaşını doldurduğundan ve bütün hizmeti on dört yıl olduğu için kısıtlı emeklilik hakkıyla görevden ayrılmıştır (15. belge).

¹⁶ Çağatay, Saadet, "Abdülkadir İnan, (29.XL1889-1.X.1976)" *Türk Kültürü*, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yay., Yıl: XV, Sayı: 171, Ankara 1977, s. 147-152.

¹⁷ Mustafa Yaşa İnan, babası Abdülkadir İnan'dan naklen Prof. Dr. Şinasi Altundağ'ın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden unvanının alınması sürecinde ona, Atatürk'ü kastederek "Sen, sarhoş birinin tayin ettiği profesörsün" şeklinde hakaret ettiğini ifade etmektedir.

Abdülkadir İnan, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 1942 yılından sonra odasını Saadet Çağatay ile paylaşmıştır. Saadet Çağatay, İnan'ın ölümünden sonra ilk makalelerden birini yazmış ve aynı zamanda onun *Makaleler-İncelemeler* adlı eserini Hikmet Tanyu Bey'le birlikte yayına hazırlamıştır. Saadet Çağatay yazısında Abdülkadir İnan'dan hep saygıyla bahsetmektedir. İnan daima doğduğu Başkurdistan topraklarının bilhassa Ural Dağları'nın özlemi içinde olmuştur. Odasına kabul ettiği öğrencilerini başköşeye geçirip kendisi kapının hemen yanındaki sandalyeye ilinse, terbiye gereği öğrenciler, "Hocam lütfen yerinize, yahut buraya bize gösterdiğiniz yere siz oturunuz" deyince odasında Hüseyin Gazi Dağı'nın en iyi kapının yanındaki sandalyeden göründüğünü o sebeple kapının yanını tercih ettiğini söyleiği ifade edilmektedir. Yine Abdülkadir İnan, Saadet Hanımla yaşadığı bir kırınlık üzerine birlikte oturdukları odayı terk etmiş o zaman Yükseköğretim Genel Müdürü ve DTCF'de eski Türk edebiyatı profesörü olan Necmettin Halil Onan Bey onu "beraber oturalım" diye odasına davet etmiştir. Dostları, Umum Müdür Beyle oturmaktan hoşlandığını ima ettiklerinde o, "Ankara'da Hüseyin Gazi Dağının kedisine Ural Dağlarını hatırlattığını, fakültede de en iyi Necmettin Halil Bey'in odasından göründüğü için onunla oturduğunu" ifade etmiştir.

Kibar, mütevazı ve sessiz bir insan olan değerli âlimin kendisine yapılan haksızlıklarını tevekkül ile karşıladığı belirtilmektedir. Rusça, Almanca, Arapça Farsça ve pek çok Türk Lehçesini bilen İnan çalışkan, dindar ve milliyetçi biri olarak temayüz etmiştir. Abdülkadir İnan'ın, daima büyulkere saygılı, küçükler sevgi ve koruma duygusuyla hareket ettiği belirtilmektedir. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki öğretim üyeliği yıllarında öğrencilere sınavlarda notu esirgemediği hoşgörülü ve babacan bir tavır içinde olduğu ifade edilmektedir. Saadet Çağatay onun bu özelliklerini şöyle anlatmaktadır:

"İmtihanları o zamanlar birlikte yapardık, O, talebeye karşı aşırı derecede merhametli ve müsamahakâr davranıştı, asla dönmelerine razi olmaz, çoğu zaman, biz diğer hocaları müşkül durumda bırakırdı. "Bildi, bildi yeter, at bir bei, tatlıyla bağla" der, bazen da hiç de istemediğimiz ve usulümüz de olmadığı halde, bir bahane ile çıkar, gecemeyen talebeye geçtiğini bildirirdi, böylece bizleri üzer ve güldürdü."¹⁸

Öğrencilerinden daha sonra akademisyen olanlar İnan'ın Türkiye Türkçesi dersinde Türkçenin türlü seslerini anlatırken Kırçak Türkçesinin yaşayan yazı dillerinden biri olan Başturt Türkçesinin tesiriyle "o" ve "ö" seslerini "u" ve "ü" biçiminde dar ve yuvarlak olarak söylediği ve "o" sesi için

¹⁸ Çağatay, Saadet, "Abdülkadir İnan, (29.XL1889-1.X.1976)" *Türk Kültürü*, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yay., Yıl: XV, Sayı: 171, Ankara 1977, s. 147-152.

bu urdu(ordo)daki "u"; "ö" için ise bu ürdekteki "ü" şeklinde telaffuz ettiği nakledilmektedir.

Türk Tarih ve Türk Dil Kurumunun aslı üyesi olan İnan(bkz 16. belge), başuzman olarak çalıştığı Türk Dil Kurumundan da "Dilde Tasfiyecilik ve Uydurmacılığa" karşı olduğu için çıkarılır. 1961 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına çalışmaya başlar. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercümeleri Üzerinde Bir İnceleme" adlı eserini yayımlar. 1964 yılının Nisan ayından itibaren de Türk Kültürü Araştırma Enstitüsünde görev alır(Bkz 11. ve 12 fotoğraflar).

1974 yılında Türk Kültürü Araştırma Enstitüsünün tahsisatı kesilince İnan buradaki görevinden de ayrılmak zorunda kalır. Giderek bozulan sağlığına rağmen, İnan çalışmaya devam etmiştir(Bkz 13. fotoğraf). Üç defa kaza geçirmiş ve çeşitli ameliyatlar olmuştur. Son yıllarda bir gözü kapanmış, kulakları işitme hassasiyetini kaybetmesine rağmen hayatı gözlerini yumduğu bir gün öncesine kadar Türk Kültürü Araştırma Enstitüsünde yazıları tashih etmiş, 1 Ekim 1976 tarihinde akşam televizyon seyrederken üçüncü kez geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etmiştir.¹⁹

Kazanlı bir aileye mensup Öğretmen Müşfika (Ziyaeddinoğulları)²⁰ ile (Bkz. 14. ve 15. fotoğraflar) evli olan Prof. İnan'ın adını Atatürk'ün koyduğu, Orman Yüksek Mühendisi olan Mustafa Yaşar adlı bir oğlu bulunmaktadır.²¹

¹⁹ Erkan, Mustafa, "113. Doğum, 26. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Abdülkadir İnan", *Erdem Dergisi* Cilt:12, Sayı:36, Mayıs 2000, s. 912.

²⁰ Abdülkadir İnan'ın eşi Müşfika Hanım, İstanbul'a göç etmiş Kazanlı bir aileye mensuptur. Müşfika Hanım'ın babası Ziyaeddin Bey (doğum:1278/1862); annesi ise Faize Hanım (1284/1876)'dır. 21.12.1966 tarihli İstanbul Eyüp Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre, Müşfika Hanım 1314(1898) yılında doğmuştur ve dört çocuklu ailenin en küçük evladıdır. Müşfika İnan, bir ara öğretmenlik yapmış, 1930'luk yıllarda folklor malzemeleri derlemek için Anadolu'da ilmi gezilere katılmış, araştırmalarda bulunmuştur. Müşfika İnan, 17 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Abdülkadir İnan emekli olduktan sonra İstanbul'a taşınmıştır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığında görev aldıktan sonra yeniden Ankara'ya dönmüştür. Oğlu Mustafa İnan'ın belirttiğine göre İstanbul'da kalan Müşfika Hanım, titizliği sebebiyle, Abdülkadir İnan'ın odalar dolusu kitabını on iki bin liraya sahafaya satmıştır. Oğlu Mustafa İnan'ın Ankara'daki evinde kalan az sayıdaki kitabı ise Başkurdistan Muhtar Cumhuriyetinde kütüphaneye hediye edilmiştir.

²¹ Müşfika-Abdülkadir İnan çiftinin ilk oğulları doğuctan kırk gün sonra vefat etmiştir. İnan, 1937 yılının yaz aylarında Türk Dil Kurumu çalışmaları için İstanbul'da Dolmabahçe sarayında bulunduğu sırada eşinin bir erkek çocuk dünyaya getirdiği haberini almıştır. Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgi alan Atatürk, İnan'ı pek sevinçli görünce, neşesinin sebebini sormuş. O da,

Sinop Ayancıklı Melek Hanım ile evli olan oğlu Yaşar Bey'den 1968 doğumlu Müşfika Bilbay (Arda) adlı bir kız, 1969 doğumlu Bilgünay adlı bir erkek torun sahibidir(Bkz 16. 17. ve 18. Fotoğraflar) Mezarı Ankara'da Karşıyaka'dadır(Bkz 19. Fotoğraf)

Abdulkadir İnan'ın çalışmaları beş dönemde değerlendirilebilir:

- Türkiye Enstitüsünde Prof. F. Köprülü ile birlikte olan çalışmaları,
- Türkiye'ye ayrılmış, Ankara'ya Atatürk'ün muhitine girişi, Türk Dil Kurumu ile 1944'e kadar olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yılları,
- 1944 -1954 yılları arasındaki Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yılları,
- Emekli olduktan sonraki çoğunlukla İstanbul'da bulunduğu 1954-1961 yılları arası,
- Ankara'da Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsündeki son dönem çalışmaları (Bkz 17. belge).

Prof. Abdulkadir İnan, engin bilgi birikiminin yanı sıra araştırma azmi ve kudretiyle edebiyat ve kültür tarihimize büyük katkılar sağlamıştır. Dil, tarih, folklor başta olmak üzere pek çok sahada eser vermiştir(Bkz 18. belge). 1908'den başlayarak ölümünden sonra yayımlananlar da dâhil olmak üzere 350'den fazla makale kaleme almıştır.²² Elinde aşırı dergide yazıları yayımlanmıştır. Çalışmalarında, Türkistanlı, Türkmen, İdil Oğlu, Fethükkâdir, Abdulkadir Cilkibay, A. Başkurt, F. Süleyman, Ulu Katayoglu, Abdulkadir Süleyman takma adlarını kullanmıştır. Bahaeddin Ögel, onun

"Sayın Reisicuhur hazretleri 17 Haziran'da bir oğlum dünyaya geldi" demiştir. Bunun üzerine Atatürk ilk çocuğunu da bildiğinden İnan'ın yeni doğan çocuğuna Mustafa Yaşar adını vermiştir.

²² Abdulkadir İnan'ın yayınları konusunda ilk çalışmalarından biri Hikmet Tanyu'nun da yardımlarıyla Saadet Çağatay tarafından hazırlanmış ve Almancaya çevrilerek "Abdulkadir İnan, Fünfzig Jahre Wissenschaftlichen Wirkens" başlığı altında Central Asiatic Journal'da (Volume V, No:2 (1959), s. 151-162) neşredilmiştir. Hikmet Tanyu, İnan'ın "Makaleler-İncelemeler" adlı kitabının baş kısmında yer alan "Abdulkadir İnan'ın Hayatı ve Eserleri" adlı yazısında 273 künje tespit etmiştir. Tanyu, Vakıflar Dergisi sayı: XI(1976) s. 343-362, yayımlanan yazısında son tepsisi etiği yazılarla birlikte künje sayısını 319 olarak vermiştir. Süleyman Tülcü, "Merhum Prof. Abdulkadir İnan'ın Bibliyografyasına Bazı İlaveler, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 27 Aralık 1983, s.109-120)" adlı makalesinde yeni ilavelerde bulunmuştur. Ancak Başturdistan'da basılan, Abdulkadir Инан Библиографический указал (Hazırlayan:Салихов Ахат Губаевич, Уфа 1996, 60 s.) adlı eserde ölümünden sonra 1977 yılına kadar yayınlanan makale ve kitaplar da dâhil olmak üzere 395 künje bulunmaktadır. Mükerrer olarak neşredilenlerle birlikte bu sayı 413 olarak kaydedilmiştir.

kitap ve makalelerini kaleme alırken orijinal olması için gösterdiği titizliği dikkat çekici şu cümleleriyle değerlendirmektedir.

"Kendisinin ancak birkaç sayı çıkmış haftalık dergilerde bile keşif mahiyetinde önemli yazılarını görür ve bunların kaybolmasından korkarak üzüldür. Bu da dergi sahiplerinin ricalarını kıramayıp, ne olursa olsun bir şeyler yazmak arzusundan ileri gelirdi. Üstadın yazılarının adım takip ederek toplamış bir hayranı olarak şu kanaate varmıştır: Prof. Abdulkadir İnan, bir gazete makalesinde bile yenilik getirmeyen bir yazıyı kaleme almak yaradılışına uygun değildi."²³

Prof. İnan'ın kaleme aldığı konular, özellikle halk edebiyatı ve folklor'a dair yazdıklarları son derece kıymetli çalışmalarıdır. Türk destanlarındaki mitolojik motifleri ilk defa İnan, büyük bir yetkinlikle ortaya koymuştur. İslâmiyetten önceki Eski Türk Dini hakkındaki etrafıca bilgi veren ülkemizdeki ilk makale ve kitaplar da ona aittir.²⁴ Kitabı Dede Korkut²⁵, Koroğlu ve Manas gibi ulu Türk destanlarının yanı sıra, Cengizname, Edige, Çora ve Toktamış Batır gibi "Orta Zaman Türk Destanları" üzerinde yazdıklarını da değerli çalışmalarlardır. Anadolu ve Rumeli'deki Türk kültürünün tarihî arka planını Türkistan ve İdil Ural sahasına bağlayan araştırmaları cumhuriyet döneminde büyük akış uyandırmıştır. İnan, Türk kültürünün kökeni konusunda araştırmalarıyla Türkologlara sahaklı bir kılavuz olmuştur. Ruhu şad olsun(Bkz 19. Belge).

Kitapları şunlardır:

²³ Bahaeddin Ögel, "Profesör Abdulkadir İnan, Türk Kültürü Tetkiklerinin Büyük Öncüsü", Türk Kültürü, Cilt: VI, Sayı: 71 Ankara, (Eylül 1968), s.37-41.

²⁴ Harun Güngör, Abdulkadir İnan'ın Din Tarihçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri (23-26 Mayıs 1996), s.257-262.

²⁵ Abdulkadir İnan, "Kitab-ı Dede Korkut Hakkında" Türkîyat Mecmuası 1925 Ağustos Cilt. 1. s. 213 Makaleler-İncelemeler /165-172.) adlı makalesiyle henüz yeni yeni üzerinde çalışılan Türkolojinin bu şaheser kitabını Türk kamuoyuna ilk tanıtanlardan biridir. "Dede Korkut Kitabındaki Bazı Motifler ve Kelimeler Hakkında Notlar", adlı seri yazılarıyla sözü geçen destana ait pek çok problemin çözümüne katkıda bulunduğu gibi XVIII. yüzyılda tespit edilen Igor Alayı (Слово о полку Игореве /Slovo o Polku Igoreve) adlı Rus destanından Türk bilim çevrelerini haberdar etmiştir(Ulkü XIII, sayı: 74, 1939 Nisan (Makaleler-İncelemeler Ankara 1938, s. 185-190). Ruslar arasında büyük heyecan uyandıran Igor Alayı Hakkında Destanı göklere çikaran Maksim Gorkiy, M. Sokolnikov, araştırcılar ile İvan Golikov gibi ressamların yanı sıra Kaçenovski, Davidov, Belikov, Senkovskiy gibi bu destanın sahte bir epope olduğu fikrini de Türk kamuoyu onun bu makalesiyle öğrenmiştir.

- Türkistan San'atkarları Risalesi (A. Samoyloviç'ten tercüme) İstanbul 1929.
- Birinci İlmi Seyahate Dair Rapor, İstanbul 1930.
- Türkoloji Ders Hülasaları, İstanbul 1936.
- Güneş-Dil Teorisi Üzerine Ders Notları, İstanbul 1936
- Türkoloji Ansiklopedisi Üzerine Kalem Deneyi, İstanbul 1936.
- Moğolların İçtimai Teşkilatı, Moğol Göçebe Feodalizmi (B.Y.Vladimirtsov'dan tercüme), Ankara 1944, 1987, 1995.
- Tarihte ve Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar Ankara 1954, 1972, 1995.
- Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercemeleri Üzerinde Bir İnceleme, Ankara 1961.
- Hurafeler ve Menseleri, Ankara 1962.
- Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1968, 1987.
- Manas Destanı İstanbul 1972, Ankara 1985, İstanbul 1992
- Eski Türk Dini Tarihi (İstanbul 1976).
- Makaleler ve İncelemeler, II. Cilt, Ankara 1991.

KAYNAKLAR

- Abdülkadir, "Kitab-ı Dede Korkut Hakkında" *Türkiyat Mecmuası* 1925 Ağustos Cilt. 1. s. 213
- Ağakay, Mehmet Ali, *Atatürk'ten 20 Añ*, Ankara 1972, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 29-31
- Baykara, Tuncer, "Abdülkadir İnan'a Dair Bildiklerim" *Türk Dünyasına Bakışlar, Mehmet Saray Armaðanı*, İstanbul 2003.
- Çağatay, Saadet, "Abdülkadir İnan, Fünfzig Jahre Wissenschaftlichen Wirkens", *Central Asiatic Journal*, Volume V, No:2, 1959, s. 151-162
- Güngör, Harun, "Abdülkadir İnan'ın Din Tarihçiliği", *Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluþ ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydinları Sempozyumu Bildirileri* (23-26 Mayıs 1996), s.257-262.
- Cunbur, Müjgan, "Hocam Abdülkadir İnan", *Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluþ ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydinları Sempozyumu Bildirileri* (23-26 Mayıs 1996), Kayseri 1996, s.155-161. Bu yazı, "Prof. Dr. Abdülkadir İnan'ı Kaybettik" başlığıyla daha önce *Devlet Gazetesi*nde(Sayı:362, 11 Ekim 1976, s. 4) yayımlanmıştır.

- Çağatay, Saadet, "Abdülkadir İnan, (29.XL.1889-1.X.1976)" *Türk Kültürü, Türk Kültürü Araşturma Enstitüsü Yayınu*, Yıl: XV, Sayı: 171, Ankara 1977, s. 147-152.
- Erkan, Mustafa, "113. Doðum, 26. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Abdülkadir İnan", *Erdem Dergisi* Cilt:12, Sayı:36, Mayıs 2000, s. 908-927.
- İnan, Abdülkadir, "Dede Korkut Kitabındaki Bazı Motifler ve Kelimeler Hakkında Notlar", *Ülkü XIII*, sayı: 74, 1939 Nisan (Makaleler-İncelemeler Ankara 1938, s. 185-190)
- _____, "Altay'da Pazırık Hafriatında Çıkarılan Atların Vaziyetini Türklerin Defin Merasimi Bakımından İzah /Orta Asya'daki Türk Kültürü İzleri" *İkinci Türk Tarih Kongresi 20-25 Eylül 1937, Zabitlar*, İstanbul 1937 s. 142-143.
- Мәрданов Раиф, *Бер Туган Рәмиевләр Шура Журналы һәм Рәмиевләр*, Руханиет Нәш., Казан 2002, s.157.
- Ögel, Bahaeddin, "Profesör Abdülkadir İnan, Türk Kültürü Tetkiklerinin Büyük Öncüsü", *Türk Kültürü*, Cilt: VI, Sayı: 71 Ankara, (Eylül 1968), s.37-41.
- Рызаетдин Фәхретдин, Казан 1999, s. 50,
- Салихов Ахат Губаевич, *Абдулкадир И nan Библиографический указаел*, Уфа 1996, 60 s.
- Tanyu, Hikmet, "Abdülkadir İnan'ın Hayatı ve Eserleri" *Abdülkadir İnan, Makaleler-İncelemeler*, Ankara 1968, Türk tarih Kurumu Yayınu, s.XV-XXXVII.
- _____, *Abdülkadir İnan*, Türk Yurdu, c.VI, sayı:12 (Aralık 1967), s.8-10.
- _____, Prof. Abdülkadir İnan'ın "Son Günleri ve Bazı Hatırlar", *Töre*, Aralık 1976, yıl: 8, sayı 67, s.27-31.
- Şenol, Hadi, "Abdülkadir İnan(1889-1954)" *DTCF'de Türkolojinin Öyküsü*, Ankara 2006, s.219-282.
- Tülüçü, Süleyman, "Merhum Prof. Abdülkadir İnan'ın Bibliyografyasına Bazı İlaveler, *Türk Dünyası Araştırmaları*, sayı 27 Aralık 1983, s.109-120.
- _____, Prof. Abdülkadir İnan Üzerine Bazı Notlar, *Atatürk Üniversitesi Türkçiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, Sayı:15, Erzurum 2000, s. 201-211.
- Togan, Zeki Velidi, *Hatırlar*, Ankara 1999, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 510.



1. Belge: Abdülkadir İnan 1916 yılında basılan Ület adlı kısa hikâyesi

1. Fotoğraf



Abdülkadir İnan (1937)

İsa ÖZKAN

2. Fotoğraf



Abdülkadir İnan ile Zeki Velidi Togan 1923 Yılının Ocak Ayında Türkmen
Kıyafetleriyle

ABDÜLKADİR İNAN

3. Fotoğraf



Abdülkadir İnan (ortada)

4. Fotoğraf



Abdülkadir İnan (sol başta), Zeki Velidi (gözlüklü)

İsa ÖZKAN

5. fotoğraf



1928 yılında İstanbul'da Türkiyat Enstitüsünde Fuad Köprülü (Ortada) Abdülkadir İnan (en arkada), Hüseyin Nihal (sağ başta), Pertev Naili ve Orhan Şaik.

ABDÜLKADİR İNAN

6. Fotoğraf



Fuat Köprülü ve Abdülkadir İnan.

İsa ÖZKAN

7. Fotoğraf



1.Abdülkadir İnan, 2.Devran Açıł (Özbek), 3.Abdülhalik Korusbay (Kazak)

ABDÜLKADİR İNAN

2. Belge

Memuriyeti	Ayhḡı		Başıldığı tarih
	Kadro	Amaçlı	
Edebiyat Fakültesi Asistanlığı	1500	1500	+ 1.Tesri-nevel. 926
Edebiyat Fakültesi Türkî-yat Enstitüsü Asistanlığı		2000	1.Haziran. 928
Edebiyat Fakültesi Asistanlığı		2500	24.Eylül 931

memuriyetler

Ayrıldığı tarih	Sebepler	Vesikasının		
		Clas	Numarası	Tarih
	Müceddeten tayan (Aida- ti teksüdiye- nin kat'i edi- diği.	Darülfu- num Muha- sene Der- kenarı	49	17.Mart. 928
1.Haziran. 928	Maasına 500 ku- rus zammedi- miştir.			
				928 senesi kadrosu mu- cibince
24.Eylül. 931	Barem kanunu ile maaşı 25 liraya iblağ olunduğu.			931 senesi D.Bütçe ka- nununa göre M.Z.Muci- bince.
+	1.Tesri-nevel. 926 tarihinde vekale- ten işe başlettirilmiş ve 17.Tesri- nisan. 926 tarihinde de tayin keyfi yetinin Bakanlıkta tasdik edildiği İstanbul Darülfünun Edebiyat Fekü- lesi Riyasetinin 24.Mart.1926 tarih ve 93 sayılı çıkmasında bildirilmek le işe başlama tarihi belli olmak üzerine şerr verildi.			
1.Subat.933	İstifa etmiştir.			

İsa ÖZKAN

8. Fotoğraf



Atatürk'ün kabulünde Abdülkadir İnan ve Kurum Üyeleri.

ABDÜLKADİR İNAN

3. Belge

TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİ

Umumî Kâtipliği

Ankara, 28.1.1933

Tel: 1975

Sayı: 26

Abdülkadir Beyefendiye

İstanbul Darülfünunu Edebiyat Bağasistanı

Pek muhterem Efendim,
175 lira maaşla Umum Merkez Heyeti tercüme ve tahrir işlerinde
çalışmak üzere tavzif edildiniz. Bir an evvel Ankaraya gelmenizi
dilerim Efendim.

T.D.T.C.

Umumî Kâtipi

Ruşen Eşref Ünaydin'ın Abdülkadir İnan'ı Ankara'ya TDTC'ne davet yazısı.

İsa ÖZKAN

9. Fotoğraf



1940 yılında DTCF'de öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte (Oturanlar: Soldan sağa
Pertev Naili Boratav, Tahsin Bangoğlu, İbrahim Necmi Dilmen, Abdulkadir İnan.

Ayaktakiler, Hüseyin, Vecihe, Behçet, Nuriye, Şevket, Celile)

10. Fotoğraf



DTCF'de öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte

ABDÜLKADİR İNAN

4. Belge

T. C.
ANKARA

Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi
No. _____

26 / 5 / 1938

Özü: _____

Profesör Abdulkadir İnan

Yatılı talebe intihaneleri için aşağıda yazılı
günlerin tesbit edildiğini saygılarla bildiririm.

Direktör
Adil Erteran

Gün	Saat	Sekli	Persane
17/6/938 Cuma	14-15 15	yazılı sözlü	4

İsa ÖZKAN

5. Belge



ABDULKADİR İNAN

6. Belge



9 YILLIK CALISMALARIM HAKKINDA

MUFASSAL RAPOR

I - Millî Eğitim Bakanlığının 18.1.1935 tarihli ve hususi 5320 sayılı tekrarıyle "Fakültede tedrisata memur" edildim. İlk iki yılda saat hassabı ücret veriliyordu. Milletvekili profesörlerle yapılan muamele bana da yapılmıştı. Hatırında kaldığına göre 1938 den itibaren ücretim aylığa gevşitti. Bu durum 1944 e kadar devam etti. Tek bir itiraza uğramadı.

II- İlin mesai sahnesinde Fakülte Dekanlığı 9 yıl bana Profesörlerin en mesuliyetli ödevlerini yaptırdı. Bulardan bazılarını gösteriyorum:

*Jüri/hezli
rezis Profesörler
Fakülte de* → 1 - Doçent Pertey Boratav'ın habilitasyon mesaisini ben tetkik ederek müspet rapor verdin. İmzihan Juri Heyetine kabul edildim (1936)

2 - Doçent Abdülbaki Gülpınarlı'nın ve diğer Doçentlerin imzihan Juri Heyetine tayin edildim. İmzihanlarını yaptım (Dekanlığın 2.1.1940 tarihli ve 16 sayılı tezkeresi).

3 - Doçent Doktor Sınavı Altındağın habilitasyonunun tetkiki verilmesi ve rapor istenmiştir (Dekanlığın 22.XII.1942 tarihli ve 2167 sayılı tezkeresi).

4 - Doçent Doktor Necip Uçok tarafından hazırlanan habilitasyon mesaisinin tetkiki bana havale edilmişti. (Dekanlığın 2.XI.1942 tarihli ve 1657 sayılı tezkeresi).

5 - Doktor Saadet Çağatay'ın habilitasyon etüdünü de Dekanlığın emriyle benim tarafından tetkik edilerek kabul edilmiştir. (Dekanlığın 22.1.1942 tarihli ve 95 sayılı tezkeresi).

6 - "Fakülte Profesörler Meclisi"nin verdiği karar üzerine Doçent Doktor Akdes Nâmet Korat'ın durumunu tetkik eden Komisyen'a bize segildi (Dekanlığın 15.6.1942 ve 561 sayılı tezkeresi).

7 - Doçent Doktor Tahsin Bangoğlu'nun habilitasyon tezi tetkik edilmek üzere bana verildi (Dekanlığın 8 Temmuz 1942 tarihli ve 1020 sayılı tezkeresi).

8 - Doktor Nedim Mansureoğlu'nun habilitasyon etüdünün tetkiki bana verildi.

9 - Antropoloji ve Etnoloji Asistanı Bayan Zekiye Eğlögten haslığı habilitasyon etüdünü Dekanlığın emriyle ben tetkik ederek menfi rapor verdim. (Dekanlık tezkeresi 1.2.1943 tarihli ve 243 sayılıdır).

10 - Doçent Kenan Akyüz'ün habilitasyonu benim tarafından tetkik edildi.

11 - Erenköy Kız Lisesi Öğretmeni Bayan Raife Budak'ın habilitasyon etüdünü tetkik bana teklif edildi (Dekanlığın 8.XI.1943 tarihli ve 2545 sayılı tezkeresi). menfi rapor verdim.

III - Tarih ve Dil Sinoloji zümserlerine mensup talebelerin Doktora tezlerinin tetkiki bana havale edildi. Bunların imzihanları igin teşkil edilen Jüri Heyetlerinde bize bulundum.

IV - 9 yıl devam eden tedris hayatında yüzlerce talebelerin mezuniyet imzihaları Jüri Heyetine Profesör olarak istirak ettim ve bu unvanın verdiği yetki ile imzihan evrakını imzaladım.

V - Bu 9 yıl zarfında Millî Eğitim Bakanlığı, namına yazılan resmi eski resmi beni "Fakülte Profesörlerinden" diye tanımlı ve bu sıfatı haiz olduğum içindir ki, negrededegi bazı önemli eserlerin tetkikini bana yaptırmış

Buraya kadar, Ücret olarak, tespit edilen 9 yıl yaptığı ödevde Fakülte Dekanlığı ve Profesörler Meclisi tarafından bir defa tek olun itir edilmeden kabul edilen durumum muhakk bir kasiye mahiyetindedir. Habilite Diliği bu durumu, istese kanunlaştıracaktır. Son Ankara Üniversitesi kanunu görüldüğü vechile, benim durumumdan hiç bir farkı olmayan durumların bir maddede ilhvesiyle kanunlaştırdığı herkesge malımdır.

9 yıllık galigmalarım, imzihanlarım, Doçentlige talipli olanlarım habilitasyon mesailerine dair verdığım müspet veya menfi raporların konunci hakkı eli olan biri tarafından yapılan ödevler denilemeyeceğine eminim. Durumum bu bakından tetkik edileceğini beklemek hakkı olduğuna kanıtım.

Abdülkadir İnan

Bu dilekçe ve raporca Fakülte hiç cevap vermemeli.

*Not: 1940 senesinde mevcut olan Ankara Dil Fak. "Talebe rehberi"nde s. 79, 89
İvan "profesör" diye gösterilmisti.*

İsa ÖZKAN

7. Belge

1941
T.C.
ANKARA
Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi
No.
02

Özü 1941
Sayın Profesör Abdülkadir İnan

Bir meselenin müzakeresi için Persenbe günü saat 11 de Sayın Maarif Vekilinin reisliği altında toplanılacağından bu saatte teşriflerini saygılarla rica ederim.

Şekan Vekili
A. V. R. S.

I.H.S.

8. Belge

T.C.
ANKARA
Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi
Sayı: 37

11.1.1939

Profesör Abdülkadir İnan

1938 - 1939 dura yılı kış sömestirine ait galisma mevzuunuza ilişik cetvele yazarak idareye vermenizi saygılarla rica ederim.

Direktör
Adil Ertoran
Kocay *Daile*

ABDÜLKADİR İNAN

9. Belge

S U R E T

Müzakigin bu derecesini Türk vekim dan olan, damarlarında Türk tam tangasiz hissikten yapamay 2/7/1948
Dekanlığa

Büyük Millet Meclisinde görüşülmek üzere olan Üniversitemiz teki- lât kanunu dolayısıyla, fakültemizin birçok okutmanlık kadroları ile beraber Dostvelinde bulunan "Eski Türk Lehçeleri Okutmanlığı" kadrosunun da kaldırılmış olduğunu yeni haber aldım. Dil bölgelerinde, okutmanlık kadrolarının kaldırılmasından doğacak öğretim güçleri fakültemizi geniş miyasta ilgilendirecek bir mesele olmakla beraber, ben sadece kursumla doğrudan doğruya ilgisi olması dolayısıyla Dostvelindeki okutmanlık kadrosularındaki mütelaami arzetmek istiyorum.

Bilindiği gibi, bu kadroyu fakültenin kuruluşundan beri sahiyet ve liyakatle öğretim vazifesi gören Abdülkadir İnan işgal etmektedir. Ben Yüksek Öğretim Üsun müdürü olduğum zaman kendisinin durumu ile çok yakından ilgilenmiştim. Bu sebeple, tahsil belgelerini zayı etmiş bulunan bu arkadaşınızın bir maşlı kadroya tayini mümkün olmadığını biliyorum. Kadrosunun kaldırılması kendisinin Fakültemizden uzaklaşması manasını tazammun eder ki bu şahsi ve kişisin namına büyük üzüntü ve esef duyarım bir olay değil eder.

Şimdi herhangi bir müdahale fırsatının geçip geçmediği hakkında bir fikrim olmamakla beraber, durumu sizin ve Profesörler Kurulunun nazari dikkatinize arzetmeyi vazife bilirim. Bilvesile saygılarımı sunarım.

Türk Dili ve Edebiyatı Profesör
2/7/1948
İMZASI: Necmettin Halil Onan

İsa ÖZKAN

10. Belge

Bulunduğu memuriyetler	6 Ocak 1957 Özet: Abdülkadir İnan'a ait sicil cüzdanının gönderildiği Hk:
M T.C. Ankara Üniversitesi Zur İstedi Matematik Sayı: 31-391 00844	
Abdülkadir İnan Türk Dil Kurumunda Baş Uzman <u>Ankara</u>	
20.11.1956 tarihli dileğiniz karşılığıdır: Memuriyet safatınızı gönderilmüştür.	
Rektör <i>[Signature]</i>	
SB.NK. 7.1.1957 EK: 1 Sicil cüzdanı 3125 <i>[Signature]</i>	

11. Belge

Sicil No. 391		Fotoğraf
Cıkartıldığı tarih : 1957	Cıkartıldığı tarih :	
Cıkartıldığı tarih :	Cıkartıldığı tarih :	
Cıkartıldığı tarih :	Cıkartıldığı tarih :	
Cıkartıldığı tarih :	Cıkartıldığı tarih :	

ABDÜLKADİR İNAN

12. Belge

Hüviyet	Vesikasının Tahsili
Adı ve soyadı : Abdülkadir İnan Başkanın adı : Süleyman Amasun adı : Zekiye Doğum tarihi : 20/Temmuz/1905 Doğum yeri : Türkistan Polat Kasabası Memleketi : Türkistan	Maarif Vekâletince tan risini 1915 senesi mîlâde sînîde ikmal ve müteakip senâderde Atmâla vilâyet Kirgiz Kazak Orta mekte- binden 1921-1922 seneleri- de askerî ve Dînişâq şe- hirlerinde orta mektepler- de tedrisatla meşgûl olda- guna Rusya'dan fırarın çır- ığı esmada bütün diğer va- saikle boraber mekteb ve mu- allimlik sahadathâriyelerin- zayı olduğu İstanbul Darâl- funûnun Türk Terfiî Muallimî Ahmet Zâki Vâlidî bey fâra- fandan verilen müsaddak tedâdînamesede muharrem ve Arap, Ferisi, Rus ve Alman tîcâdnâme vükuflu oldugu ve Tâzîdetâbat ve seyyahâ- ri neticesinde Sarık Türk Lâghâlerini ürendiği ve cumhâl varâkatında muhâr- redir. Döşeycâne mevcut olan bâzi makale ve asâr, âsâzâtâtundâda muhârredir.
3. 07.1957 	

13. Belge

Bulunduğu memuriyetler	Vesikasının Ayrılığı tarîh
Memuriyet Aylığı Kadro Aldığı Bulunduğu tarîh	Sobâpler Cinsel Nüvarâat Târîh
Edebiyat Fakültesi Asis- tanlığı 1500 1500 1.Tesri- nevvel.926 * * * * *	Müceddeten tayin (Aida- ti tekalîdiye- nin kat'ı edi- diği) Darülfu- sun Muha- sene Der- kenarı 49 17.Mart 928
Edebiyat Fakültesi Turki- yat Enstitüsü Asistanlığı 2000 2000 1.Haziran. 928 * * * * *	Maâşına 500 ku- rus zamdedil- miştir. 928 senesi kadrosu zu- cibince
Edebiyat Fakültesi Asis- tanlığı 2500 24.Eylül. 931 * * * * *	Barem kanunu ile maâsi 25 liraya ibâd olunduğu. 931 senesi D.Bîtcâ nununa göre E.K.Mu- binece.
	1.Tesrinevvel 926 tarîhinde vekâle- tin-işbaşlatılmış ve 17.Tesri- nîcen. 926 tarîhinde de tayin keyfi yetinin Bakanlıkta tasdiik edildiği İstanbul Darülfunûn Edebiyat Fakül- tesi Riyasatîni 24.Mart 1925 tarîh ve 93 sayılı pîkâsında bildirilerek le işe başlanıp tarîhi belî birnek âzere gershîvî idi.
	1.Subat.933 istifa etmîstir.

İsa ÖZKAN

14. Belge

Memuriyeti	Bulunduğu		
	Aylık	Kadro	Başlığı tarih
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Okutmanlığı	60	25	14.9.1946
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Lehçeleri Derni Üyeli Görevlisi	35	25	20.1.1949
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dilî ve Edebiyatı Üyeli Görevlisi	35	30	8.5.1950

memuriyetler			
Ayrıldığı tarih	Sebepler	Vesikasının	
		Cins	Numarası
4.6.1944 ve 4.2.1946	ayaklı kanun gereğince 1.12.1944-31.12.1946 tarihleri arasında geçen hizmete karşılık kesilen emekli emekli, mutki sayınca devir alınmış olduğu Emeğli Sandığı Genel Müdüriyet Muhasebe/37'ün 14.12.1950 tarih ve 14253 sayılı vesikasında bildirilmiştir.	"	
5.4.1944 sayılı kanun gereğince ücrette geçen 1. sena 3 ay 13 gün hizmetinde dolayı 457 lira 97 kurus borçlu olmuştur.	Kararname	637	14.9.1948
20.1.1949	Görevinin değişmesinden	"	
	(35 liralık asistanlık kadrosu karşılıktır)	802	20.1.1949
8.5.1950	Terfiinden	"	
	(35 liralık asistanlık kadrosu karşılıktır)	1276	8.5.1950

15. Belge

Memuriyeti	Bulunduğu		
	Aylık	Kadro	Başlığı tarih
Ek: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dilî ve Edebiyatı Okutcanlığı	40	30 2/3	30.4.1951
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dilî ve Edebiyatı Üyeli Görevlisi	35	35	8.5.1953

memuriyetler			
Ayrıldığı tarih	Sebepler	Vesikasının	
		Cins	Numarası
29.2.1952	Ek görevinden istifa etmiştir.	Kararname	1675 30.4.1951
8.5.1953	Terfiinden	"	
	(35 liralık asistanlık kadrosu karşılıktır)	2656	8.5.1953
27.11.1954	Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmıştır.	Mucip	2616 20.11.1954
	Türkiye Cumhuriyeti Emeğli Sandığınca 5961 lira 61 kurus toptan ödeme yapıldığı Emeğli Sandığının 22.12.1954 tarih ve Tah. 20/1-L/7 sayılı yazısından aralıksızdır.	"	
	ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sıllı Kuyduş Hizmetleri	"	

ABDÜLKADİR İNAN

16. Belge



İsa ÖZKAN

11. Fotoğraf



Abdulkadir İnan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Üyeleriyle

12. Fotoğraf



Abdulkadir İnan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Üyeleriyle Bir Toplantıda

ABDÜLKADİR İNAN

13. Fotoğraf



Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde

İsa ÖZKAN

14. Fotoğraf



Abdulkadir ve Müşfika İnan

ABDÜLKADİR İNAN

15. Fotoğraf



Abdulkadir İnan eşi Müşfika Hanımla Gençlik Yıllarında

İsa ÖZKAN

16. Fotoğraf



Abdülkadir İnan oğlu Mustafa Yaşar İnan ve Eşi

ABDÜLKADİR İNAN

17. Fotoğraf



Abdülkadir İnan, oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte

İsa ÖZKAN

18. Fotoğraf



Abdülkadir İnan, Zeki Velidi Toğan ve eşi Müşfika Hanım

19. Fotoğraf



Abdülkadir İnan'ın torununun kızı mezarı başında

ABDÜLKADİR İNAN

17. Belge

TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ
GENEL BAŞKANLIĞI
Kuruluz : 1960
SAYI :

Ankara, 21 - 1 - 9 - 1961

Sayın Abdülkadir İnan
Diyanet İşleri Reisi

Ankara

İlk Kurulus ve scilis günlerindenberi vakit buldukça gelişmesine hizmet ve yardım ettiğiniz Türk Kültür Derneği'nizin Kurultayı'nın yaklaştığı bu günlerde emeği geçmiş bes on arkadasla birlikte sizi de 30/Eylül/1961 Cumartesi saat 20/30 da Dernek Genel Merkezinde yapacağı toplantiya davet ediyorum. Bir hafta önceden haber verdilğime göre işlerinizi ona göre düzenliyerek herhalde hazır bulunmanızı rica eder gözlerinizden öperim.

Türk Kültür Derneği
Fahri Başkanı
Onur
Cemal Gürsel

22 اوشاق

باچىند ن آشائى يوقارى دوغۇرۇ صايىدە بىلەر، كىچى سەھىپىقداركەن
بۇيى سىتىلە تىك قىرتىلى خاڭىز د بولۇن قىيلە او يېلىرى آرساندە
نظرى ده اولسە، تام مساوات بولۇنىوردى. بۇ يېھىسىپ بىرى
دىيگەر يېھە او شاشا قىلتى ايمەردى، حىچى خابىقا قىلىك وىردىكەن مەلەمەت
كۈزە او رتا آسيا قولماڭىن *El-huan* لە بىزىز و بىك خادىلىقىما ئەلەر
آمير مىلارق *oymek* لە تشىكىل ايدە رەردى. بىنار دە او شاخلىقى مۇتقى؟
بۇ يېھە كەلەندىن ئاك كۈچۈ كەرىنە قادار هەركىن كەنەرى ايشىنى كەنەرى كۈرۈر كەنەرى
بىر بىنه او شاشا قىلتى ايمەردى *(Hyacinth, I, 152)*
تۇر كەنەر دە "خەن مىتى" و "او شاق" مەنھومىن اقا رەدە دە
تە رېمە راستلا مەورىز دە او شاق، اسىلى تەركىجە دە "چۈھۈق"
دەيدە، قاراق - قىخىز لە خەن مىتى "رېمە" "كەنەرى" كەنەرى
تۇرلا يېھە دەستا بىلدە "قۇك" و "قۇڭ" دە
باشىق "او شاق" دە بىت ايدى يېھەر، بعضى لەھىپەر دە تەصادىف
ايدى يېھە "بىلەچى" (أھىنەلە چالىشان) تەرىپىن دارسىدە
كىچى شەرطلىي ايجىنە صىدا ئەكشەر دە
يىكى آكلەمەلە "او شاشا قىلغاڭ" قىيىدە خپا ئىندە ناسىل
مەيدانە كەلە يېھەن دە راتىكىن *Boylet* ايدى يېھە يو قىسۇل *Boole*
ايدى يېھە ياقوت خاكا يەسىدە تەجىن ئەتكىن كەلەزىر، بۇ خاكا يەسىدە
يو قىسۇل *Boole* ئەتكىن كەنەرىنى او شاشا قىلغاڭ سىليم تەۋە دە
تو صىرىف ايدى مەشدۇر، يو قىسۇل *Boole* زەتكىن *Boylet* دە
آملا مەنە محامىتە ئەرطىشىر، ايدى ئەتكەن قىشىپىر كەنەرىچى ئەلەر دە بىرەنەن دە

Abdulkadir İnan'ın el yazısı

Men öfgeç (Öldigünden)

Gelir bir gün, ölüür bu ten. Gidermüs
Mukaddes köhlerimde seyredernin
Kara tapı, günahlı, sunna gerje
Balık köhler sabat râhat külerness
Gülleriň yanheler gunda arıq kök
Köhligen hâktema gunda yetermün

Gözüm düşer: Küp eserler yigilgan
İş yolkas mensur kabirler kazında
Öleseme etip hâmet, ezip baş
Olular dönmü kabirin tasnda
"Özü böyüklü, sözü gökken" diyolarlar
Nasel anlamadık diri çağında
Festüllâadir

tap = keke
köhligen = bellesmes
eserler = alınahalar
yigilgan = toplanmış
kazında = gundan
öleseme = ceset

1955-1956)

Abdulkadir İnan'ın 1956 yılında yazdığı şiir



Abdülkadir ve Müşfika İnan çiftinin evlilik cüzdanı



Abdülkadir İnan'ın oğlu Mustafa Yaşar İnan (masadaki sağdan ikinci)
Başkurdistan'da babasını anlatıyor.